

Karakteristiskt

Många är chockerade över våldsamheten i Mel Gibsons filmatisering av Jesu lidande och det förs allvarliga diskussioner om syftet med och uttolkningen av grymheterna. Men varför det? Gibsons Braveheart, som han både regisserade och spelade huvudrollen i, var ju en särdeles otäck historia – i sin kombination av kärleksscener i gräsligaste kalkonkvalitet och tortyrscener präglade av perfekt gehör. Åskådaren blev mer oroad över upphovsmannens mentala status än gripen av filmen.

Om Mel Gibsons passionshistoria blivit en uppvisning i sadism är det in character, som det heter i Hollywood.

Inte mer, snälla

”Hon vågar vara personlig” är rubriken på en idolintervju med en programledare i P 3 (DN 23/3). Ack ja. Efter mer än ett decennium av soffprogram, robinsonader, babbleradio, prutt- och snopp-tv, vore det inte en lisa med fler opersonliga träkmånsar?

Den som har rent mjöl i påsen, etc

”Låta folk kissa i en burk är minsta problemet” säger facketets företrädare (SvD 23/3) apropå förslag om obligatoriska drogtester även för restaurangpersonal (!). Nej, för fackpampar har det aldrig varit något problem att beskära individers rätt.

Kontrollera mera

Den fråga som inställer sig är: Finns det någon yrkesgrupp över huvud taget som skall slippa dra ner byxorna på befallning? Bör inte alla riksdagsmän också tvingas lämna kissprov? Det är rimligen lika viktigt att riksdagsledamöter är drogfria som att servitörer är det. Och den som har rent mjöl i påsen kan väl inte ha något att invända?

Oförskämda antydningar

Vänsterpartiets avdelning i Gnesta bryter sig ur moderpartiet och ändrar namn till vänsterdemokraterna, meddelas det. Det är tråkigt att alla andra vänsterpartister på det sättet skall pikas för att vara odemokratiskt lagda. Partiet har faktiskt en lång tradition av helhjärtat stöd för exempelvis den sovjetiska, östtyska och kubanska folkdemokratin.

Rejåla tag

”Terrorism ska bekämpas med lagliga medel, inte med den här typen av utomrättsliga avrättningar”: så kommenterar Laila Freivalds mordet på Hamasledaren shejk Yassin. Jovisst. Nu vill vi gärna höra mer om just den svenska regeringens kraftfulla kamp mot terrorister? OBS! Flitig medverkan i änglakörer räknas inte.

Flyglar på drift

Ett antal kulturjournalister har blivit synnerligen upprörda över att Sida skall skeppa flyglar till Indien. Indier skall väl spela sitar! Med tanke på de samlade erfarenheterna av svenskt utvecklingsbistånd torde dock oron för västerländsk kulturimperialism vara obefogad. Det finns mycket goda chanser att flyglarna försnillas på vägen.

Ring i nosen

En stor del av Sveriges vuxna, myndiga medborgare skulle tvingas gå från hus och hem om de fick en utgiftshöjning på 1 000 kronor i månaden, meddelar statistik från Svenska Bankföreningen. ”Det kan exempelvis räcka med att maxtaxan slopas för att en barnfamilj skall få problem”, kommenterar en privatekonom (SvD 27/3).

Troligen är inte riktigt alla lika bedrövade över detta sakernas tillstånd. Att ta så mycket som möjligt i skatt och sedan ge tillbaka pengarna som presenter från den offentliga sektorn skapar lättmanövrerad röstboskap.

”Till sist trillade han själv ner i en av sina gravar på Martyrernas kyrkogård i Gaza./---/Rätt man på rätt plats, kort sagt.”

Esref Okumus på Expressens kultursida (23/3), apropå Hamasledaren Ahmad Yassins hädanfärd.

”Kerry’s first wife was responsible for his political career. To say there was a lot of tension over money at the end would be an understatement. Heinz is reportedly careful not to spoil him too much, but if he wins the top prize the purse strings will loosen for good. After all, she, too, got it the old-fashioned way. She married into it. Does marrying two very rich women disqualify a man from the White House? Of course not, but then marrying for money is not illegal, just not very manly.”

The Spectators societetskolumnist Taki om John Kerry och han två stormrika fruar, Julia Thorn och Teresa Heinz.