

motattacken beskriva det som farligt att sänka dem. Problemet blev ju närmast att de inte är ännu högre!

SLÅ FÖRST

Den första versionen av en nyhet är grundläggande eftersom de flesta övriga medier kommer att basera sina

”Plötsligt stod den stora valmaskinen orörlig och tycktes inte veta hur den skall svara.”

historier på den. Det fanns flera exempel på det under den gångna valrörelsen, då historier baserades på felaktig information fick fäste och spreds vidare. När en felaktig historia börjat spridas återstår snabba svar, ”Winners Do.

Losers meet” hävdar Carville/Begala och exemplifierar med det mytomspunna War Room där möten var få och handling sattes i fokus, framförallt snabb: ”Speed kills (your opponent)”. Under den svenska valrörelsen syntes inte mycket av detta. Carville/Begalas svenska vänner inom socialdemokratien överraskades fullständigt av avslöjandena om att vissa landsting tillät sjukskrivning via telefon. Plötsligt stod den stora valmaskinen orörlig och tycktes inte veta hur den skulle svara. I ett slag gavs exempel på en lyckad attack och en misslyckat ”counterpunch”.

Sammanfattningsvis är ”BUCK UP, SUCK UP ...AND COME BACK WHEN YOU FOUL UP” en mycket bra bok där författarna generöst delar med sig av sina erfarenheter. De sticker inte under stol med

sina politiska åsikter utan republikaner framställs i det närmaste genomgående negativt. Bortsett från detta och att det emellanåt slinker politiska resonemang som är lätt vänstervridna lyckas Carville/Begala hålla fritt från politiskt tyckande och koncentrerar sig på hur man skall bedriva en framgångsrik kampanj. Det är en nyttig bok för den som vill driva en framgångsrik valrörelse.

Ulf Emanuelli (ulf.emanueli@

moderat.se) är pol. mag. och assistent i Europaparlamentet. Hans trebetygsuppsats handlade om amerikanska valrörelser.

BOKFAKTA

Författare: Paul Begala/James Carville

Titel: Buck up, suck up... and come back when you foul

Förlag: Simon Schuster, 2002

ESTLAND

Ett av världens friaste länder

Av Clara Wahren

Maria Rankka presenterar i en så kallad ”Timbro Pejling” ett av våra närmaste grannländer, Estland. Den korta och lättlästa boken innehåller en kort historisk tillbakablick men fokuserar på vad som hänt sedan 1991 när landet fick tillbaka sin självständighet.

ESTLAND RANKAS idag som ett av världens friaste länder, reformerna har kommit snabbt och varit konsekvent liberala. Estland har en mycket fri handel, sund skattepolitik och relativt liten statlig inblandning. Visst är skillnaderna mellan Tallinn och resten av landet stora men den generella välförhållningen är snabb.

Tallinn benämns ”en uppkopp-

lad medeltidsstad” vilket är en mycket träffande beskrivning. Hur Estland gått från grått sovjetiskt till sprudlande fri på så kort tid är väl värt att läsa om. Särskilt intressanta är kanske resonemangen kring EU och NATO. Här finns en naturlig konflikt mellan viljan att vara med och rädslan att förlora sin nyvunna självständighet.

Boken bygger på intervjuer med företagsledare, studenter, sjukvårds-

direktörer, politiker och andra ester och tar upp en lång rad av de viktigaste och mest intressanta frågorna; skattepolitik, sjukvård, EU och mycket annat. Den är samtidigt personlig och informativ. Estland är ett exempel som inte minst vi svenskar kan lära mycket av.

Jag har köpt på mig en hel hög av Rankkas bok för att dela med mig till de svensktalande som är intresserade av EU:s utvidgning och nutida europeisk historia, som jag stöter på i mitt arbete. Den är en utmärkt introduktion till båda ämnena.

Clara Wahren

(clara.wahren@moderat.se) är fil kand och arbetar i Europaparlamentet.

BOKFAKTA

Författare: Maria Rankka

Titel: En ny generations land

Förlag: Timbro, Stockholm 2002