



Mannen i den blå turbanen

| av Mats Johansson

Det är inte långt kvar; om man får tro uttolkare av Nostradamus utbryter det tredje världskriget den 4 juli i år. En man i blå turban, sannolikt från Iran, kärnvapenbombar Europa så att två tredjedelar av oss dör.

DET VAR FÖRUTSEENDE AV DEN franske läkaren och astrologen Michel de Nostredame (1503–66) att i sina fyraradiga poem, quatrains, identifiera hotet mot västvärlden från ayatollorna. Liksom Londons eldsvåda 1666 och utgången av målet mot O J Simpson. Anhängarna menar också att den "Hister" som omtalas i profetiorna var Hitler, samt att både Napoleon och Saddam Hussein återfinns i texterna, den senare som Antikrist nr 3.

En sekt som förbereder Jesu återkomst vid millennieskiftet rekommenderar att man i god tid bokar hotellrum eller köper hus med utsikt över Gennesarets sjö för att inte missa nyårsaftonens stora händelse. Det du, K-G Hammar!

Eftersom markpriserna stiger där, kan viss återuppståndelse inte helt uteslutas.

I Sverige spår Anders Wijkman att jorden går under om alla tillåts leva på vår nivå, särskilt om kineserna ska ha kylskåp och digitala drinkblandare, och det ska dom väl. Trösten är att vårt välstånd faller, vilket ger nådatid.

De som vet hur framtiden kommer att gestalta sig

är ofta ute efter makt. Särskilt undergångsprofeterna har med viss framgång försökt styra människors sinnen och handlingar; redan profeten Jesaja siade att folkets synd skulle leda till utplundring och upprätelse, rentav förtärelse av hetta (El Nino). Såvida man inte följde hans råd.

DET HOPAR SIG STRAX före sekelskiftet: 1689, 1789, 1889, 1989. Den ärorika revolutionen banade väg för parlamentarism i Storbritannien, den franska var inte lika ärofull men ledde onekligen till systemskiftet, liksom svensk socialdemokratis födelse. För att inte tala om Sovjetunionens dekonstruktion.

Det tycks som om sekelskiftet och systemskiftet hör ihop, åtminstone på senare tid bland årmiljarderna.

Om historia och framtid inför nästa millennium handlar en del tankar i detta första nummer av nya Svensk Tidskrift. Ny redaktion och ny form innebär inte att det gamla uppdraget har övergivits, men välkommen till det tredje millenniets samhällsdebatter.

Visst går jorden under, men inte än på ett tag.