



ANN-SOFIE DAHL:

## En man med flyt

**D**en gångna våren och försommaren kan enkelt sammanfattas på följande vis, som den gestaltade sig i TV och press:

Kent Härstedt reser till Nordkorea med delegation.

Kent Härstedt tillbaka från Nordkorea med delegation.

Kent Härstedt, "biståndsexpert," framträder i TV:s *8 Dagar* där han berättar om sina intryck från resan till Nordkorea.

Kent Härstedt skriver på två hela sidor i Svenska Dagbladet om Nordkorea.

Någon vecka senare nöjer han sig med bara en sida för en känslösam krönika på Idag-sidan om sin alldeles egen klassresa från det betongtrista bostadsområdet Västra Berga till

UD:s mondäna salonger.

Kent Härstedt funderar på att kandidera till riksdagen.

Kent Härstedt utmanar Ines Uusmann.

### *Speciell sakkunskap*

Och, när man äntligen trodde att faran var över för den här gången, dyker Estonia upp – eller hur man ska säga – igen som massmedial fråga, och så är han där igen i rutan. Kent



Härstedt, vars sakkunskap i ärendet onekligen ter sig en aning speciell.

De anhörigas känslor inför upplevelsen att beskåda hans synnerligen levande nuna i rutan varje gång frågan är på tal kan man blott ana sig till.

Exakt vari hans roll består i Estonia-sammanhang måste betraktas som en aning oklart. Vad är det egentligen han anses representera, vari är det meningen att hans expertis i just den frågan ska ligga? Expert på hur man tar sig ut ur båtar som sjunker?

Fin pik till alla anhöriga vars släktingar och vänner inte var lika kavata.

Och så, i mitten av juni är Kent Härstedt på bild i tidningen Resumé, som trots att reportaget är från kändisarnas spritfest nyktert konstaterar att mannen i fråga "blev rikskändis när han vinschades upp från Estonia."

Ursäkta mig, som någon visst sa, men finns det ingen hejd på karln?

Och finns det inget annat att skriva om i tidningarna? Inga verkliga experter att anlita på Nordkorea och

Fil dr ANN-SOFIE DAHL är författare och verksam vid militärhögskolan.

båtar och alla andra områden som han uppträder inom?

Man undrar hur han egentligen bär sig åt för att få all denna uppmärksamhet i en tid när pressmeddelanden rasslar genom redaktionsfaxen med sekunders mellanrum. Goda vänner på strategiska poster, måhända.

För exceptionella meriter torde knappast ha burit herr Härstedt fram till denna celebra position.

### *Otur i turen*

Den enda bedrift som han veterligen har att visa upp i sin curriculum vitae är i och för sig inte illa: att ha tagit sig ut med livet i behåll från ett sjunkande skepp i full storm, en verksamhet som han något udda valde att kombinera med en intensiv uppvaktning av ett flickebarn som hamnat i samma båt (så kallad otur i turen).

På detta byggdes det en karriär vars like mänskligheten sällan skådat och förhoppningsvis slipper se många fler av. Umbärandena ute på havet ledde tydligen, enligt Härstedts egen analys till pressen, till posten som sakkunnig på utrikesdepartementet under biståndsministern, som man trodde hade högre krav på sin personal (som någon sorts inslag av tidigare kontakt med departementets verksamhet, ex-

empelvis). Det hade han kanske; iallafall det lilla kravet att de inte biter den hand som föder den, för ett tag senare var det dags att lämna tillbaka diplomatpasset varvid en ambulanderande tillvaro inleddes som egenhändigt utsedd expert i dittan och dattan.

Medlare och missionär: en modern Messias som går på vatten och far åt alla håll för att läka världens blödande sår. En man för alla frågor och alla säsonger.

Ytterligare en talang får tillerkännas denne man, utöver den att hålla sig flytande både bokstavligen och bildligt talat och att ta sig in i pressen; en osedvanlig begåvning för otacksamhet.

Således tackade han amerikanska ambassaden som generöst bjöd honom på en månadslång gratisresa mitt under presidentvalkampanj genom att skriva USA-fientliga krönikor i hemmatidningen, Helsingborgs Dagblad.

Och för jobbet i regeringskansliet genom att ge sig på Ines Uusmann, efter vars riksdagsmannapost han nu så lystet tycks trakta.

Med bävan undrade man ett tag där på vårkanten, när flyttfåglarna flög in över den sydsåkanska kustrem-san, vad som männe komma därmäst.

Skulle det, förfärande tanke, fortsätta så här, med minst en Kent Härstedt-nyhet om dagen i alla tider? Hur skulle man då bära sig åt för att slippa undan? Skulle det gå att prenumerera på en Kent Härstedt-fri tidning? Kent Härstedt-fri text-TV? Skulle det vara helt omöjligt att utlysa den Kent Härstedt-fria dagen?

Så gick det en hel vecka och mer. Knäpp tyst från Härstedt. Något måste ha hänt.

Kanske han låg i influensa. Kanske hade han rest sin väg igen, bara för att återvända om ett kvickt ögonblick för att mata faxen med nya pressmeddelanden. Säkert var det bara en kort respit som vi hade beviljats.

### *Man med flyt*

Hur rätt vi då hade märkte vi strax när Haverikommissionen havererade i maj. Respiten var över, Härstedt var tillbaka.

Det kunde man ju begripit. En hel vecka utan Kent Härstedts namn i rubrikerna är helt enkelt alldeles för bra för att vara sant.

Att han snart dyker upp igen kan man alltid lugnt räkna med.

För här har vi en man med flyt.