

Eglof och den nya regeringen



Försiktigt satte Annika ner tekoppen på behörigt avstånd från den bärbara. – Inte spilla, tänkte hon väl medveten om det otillåtna att fika vid datorn. Men hon kunde inte vänta längre med att läsa vidare i Eglof Åkessons filer. Hon var den enda människa som han, om än ofrivilligt, hade anfötrött sina innersta tankar. – Ingen annan i hela världen vet vad jag vet att han visste, muttrade hon förtjust.

Hon klickade på arkivmenyn och plockade upp Eglof.doc och fortsatte att läsa där hon hade slutat kvällen innan:

Hoppats bli minister

”Stötte ihop med JA utanför Åhlens. Han såg så svärmodig ut att jag frågade vad som var å färde. Men han muttrade bara osammanhängande. Han hade väl hoppats på att få bli arbetsmarknadsminister. Inte ens min antydan om att KOJ säkert också

hade väntat sig en belöning för att han stuckit kniven i ryggen på MS piggade upp honom. Och han fnös bara när jag påpekade att de flesta nya statsråden ändå hade rekryterats ur den socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Asylärenden

Hugo säger att GP inte glömmer några oföretter och att gruppen kommer att få äta upp behandlingen av honom under oppositionsåren. GP är alldeles på det klara med att nästan ingen ville ha honom som statsminister och är enligt Hugo fullt beredd att infria deras farhågor. Jag undrar förresten vad PS har gjort GP för ont, eftersom han fick ta över asylärendena.

Hugo blir nog aldrig statsråd. Ryktet går nämligen att han skall ha sagt att den nya regeringen åtminstone i ett avseende innebär en kvalitetshöjning – finansministern. Det är synd att han ska ha så svårt att hålla tand för tunga. – Persson/-

Pagrodsky – Helan och Halvan, skojade han om i går vid lunchen. Nej, Hugo kommer nog aldrig med i någon regering – inte ens som asylminister.

Annars har det varit ganska lugnt i riksdagen under åtskilliga månader. – Vi har ju haft Kongress här i landet, som riksbankschefen uttryckte sig häromdagen. Och dessförinnan var alla upptagna med Sahlins räkningar och 10-årsminnet av mordet på Olof Palme. Något budget har vi ju heller inte behövt bry oss om. Så det är tur att vi har ekonomikursen att gå på. Annars kanske det hade blivit lite långtråkigt.

Dålig proposition

Regeringen kom trots allt med en proposition häromveckan och vi blev alla så glada över att få något att pyssla med. Men så drogs den plöstligt utan förvarning tillbaka. Den gick visst inte att ta ställning till eftersom den var så dålig, sades det. Men det har ju

inte varit något hinder tidigare. GP:s tillväxtproposition behandlades ju av riksdagen alldeles före jul.

Men den var för all del inte så svår att ta ställning till. Det mesta sköts på framtiden till dess alla utredningar är klara. Så var det på Kongressen också. Hugo sa efteråt att det var en missuppfattning att HSB står för Han Som Bestämmer. Det skall vara Han Som Bordlägger.

Jag antar att det är därför som GP och OJ går så bra ihop.

Det gröna språnget

OJ var förresten helförtjust över regeringsförklaringen. Den innehöll inte något som centern inte kan acceptera, sade han. Och de gröna jobben som GP har utlovat, de som skall halvera arbetslösheten är ju ett intressant uppslag. För många år sedan hörde vi mycket talas om 'det stora språnget'. Nu skall vi tydligen alla tillsammans göra det 'det gröna språnget'.

Risken är förstås att det går som i Kina, att det stannar vid ett skutt.

Jag undrar om GP själv ser sig som Den store rorsmannen. I så fall kanske vi får se honom simma i Riddarfjärden någon gång. Det vore

ett fint sätt att för resten av världen demonstrera Stockholms fina vattenkvalitet.

Annars lär GP ha Churchill som retorisk förebild. Och det är inget dåligt exempel, även om jag tycker att retoriken i regeringsförklaringen snarast tydde på en religiös ingivelse. Men strunt samma. Hugo föreslog i alla händelser att han, med tanke på omständigheterna innan han nominerades till ordförande, skulle adressera gruppen med orden: 'Aldrig har jag haft så få att tacka för så mycket'.

” I valrörelsen sade GP att han kände sig som Kungen när han steg av tåget i en liten västgötsk småstad och trodde sig vara någon helt annanstans. Så känner vi oss nog lite till mans vi riksdagsmän när vi är ute och flänger i landet. Själv var jag alldeles nyss i Husbyfjöl, men dit går det förstås inga tåg. ”

I valrörelsen sade GP att han kände sig som Kungen när han steg av tåget i en liten västgötsk småstad och trodde sig vara någon helt annanstans. Så känner vi oss nog lite

till mans vi riksdagsmän när vi är ute och flänger i landet. Själv var jag alldeles nyss i Husbyfjöl, men dit går det förstås inga tåg.

GP åkte gärna tåg när han var riksdagsman. Han tog nattåget till Katrineholm varje kväll efter arbetsdagens slut. Elaka tungor säger att han gjorde det för att spara traktamentet som han fick, men det är väl inget fel att hushålla med skattebetalarnas pengar.

Goda nyheter

På ekonomikursen i går talade vi om att kronan hade stärkts och räntorna sjunkit när den nya regeringen presenterades. Det var verkligen goda nyheter. Lena sade att det visade att marknaden inte alls var avog till att man börjar stänga kärkraftverken. Det vore ju trevligt i så fall. Hugo säger visserligen att den positiva effekten bara visar vilka förväntningar man hade från början. Men det tror jag är att göra GP och hans regering orätt.

Jag tror helt enkelt att det är så att de har räknat ut att om GP säger avveckling så menar han utbyggnad, men att han säger så bara för att han inte har hunnit informera VU än.”