

---

*Per Unckels slutkommentar:*

## NU FORTSÄTTER DEBATTEN

PER UNCKEL

**R**edaktionen för Svensk Tidskrift har givit mig möjligheten att kommentera inläggen från Hans Zetterberg, Ulf Kristersson och Sven Lindgren. På så sätt kan ett tankeutbyte ske inom ramen för en och samma utgåva av tidskriften.

I alla fyra inläggen finns en gemensam ton. Den handlar om det som skall sättas i den uttorkade socialstatens ställe. Tydligast sägs det av Zetterberg och Kristersson: Moderaterna har ännu inte förmått ge sin bild av hur ett annat samhälle måste växa fram när politiken dras tillbaka. Så är det.

### *Klä skott*

Lindgren diskuterar vad som förorsakade mindre goda moderata valresultat i somliga kommuner. Bortsett från att kommunerna fick klä skott för ofrånkomliga besparingar ligger också i dessa inlägg frågan om Sverige efter den politiserade socialdemokratiska modellens fall som en underliggande utmaning.

I min inledande artikel underströk jag att moderaterna ofta ger intryck av att sluta engagera sig när beslut om att minska eller avveckla det direkt politiska ansvaret är fattat. Jag tror att både Zetterberg och Kristersson har rätt när de beskriver detta som en avgörande brist, speciellt i en tid när engagemanget utanför politiken blir allt viktigare.

### *Företagsamheten först*

Den moderata analysgruppen pekar i sin rapport på den viktiga moderata uppgiften att forma en syn för att motverka det klass- eller kastsamhälle som är på väg att skapas, inte minst i våra större städer. Vi pekar på de båda begreppsparen fördelning/företagande och förändring/förankring som viktiga utgångspunkter för diskussionerna.

När det nya klassamhället skall brytas upp är det företagsamheten i meningen att företa sig som måste sättas före fördelningen. Förändringen och förankringen måste balanseras mot varandra så att stagnation, inåtvändhet - eller i värsta fall

konflikt och upplösning - motverkas.

Den uppgiften klarar inte politiken ensam, inte heller bara politiken och marknaden. Som Hans Zetterberg understryker är samhället en pall på tre ben; staten, marknaden och det civila samhället. Det "medborgerliga samtal" som Ulf Kristersson efterlyser behöver stöd av alla tre ben.

#### *Inget underkännande*

I dessa iakttagelser ligger säkert, som alla inläggen antyder, också en viktig del av svaret på frågan hur den moderata kommunalpolitiken bör utvecklas. Moderaterna har ingen anledning att se

förra årets valresultat som något underkännande av viktiga principer för kommunal förändring. Däremot behöver partiet bli bättre i fråga om hur förändringen genomförs och det sätt på vilket det civila samhället stimuleras att ta ett vidgat ansvar. En låghalt pall är obekvämt att sitta på.

De synpunkter i övrigt om varför det gick som det gick i valet, som inläggen innehåller, skall jag inte kommentera ytterligare. Somt håller jag med om, medan annat förefaller mig mer tveksamt. Hur det faktiskt var får den fortsatta debatten söka ge svar på.