
DAGENS FRÅGOR

TANKEGRÖT PÅ HAVREGRYN

Sälunda talade enligt tidningsreferaten en känd svensk man på symposiet om kvinnors hälsa och framtid: "De mycket stora förändringar som nu håller på att ske under 90-talet har vuxit fram i en kuslig kombination av nyliberalism och konservatism skapad av Reagan- och Busheran i USA. Det är en utveckling som är enbart negativ för många människor och en växande fattigdom har blivit det mest förödande resultatet. Vi upplever en ny brutal mentalitet, där rädsla och hot till exempel om arbetslöshet används som drivkraft för förändringarna".

Han betecknar också Margareth Thatchers regim som "den hårda brutala och giriga vägen".

Sture Nordh? Göran Greider? Tore Andersson? Birgitta Dahl?

Ingalunda. Här talar en man som haft sin maktbas i koalitionen Big Business – Big Labour – Big Government. En feodalfurste med en feodalfurstes fasoner och rikedomar. En fallen furste vars namn blivit synonymt med strandade storaffärer.

Man kan förstå att en sådan man kän-

ner en instinktiv motvilja mot en ny tid med en exploderande entreprenörsrevolution och medelklassens revolt mot det paternalistiska klassamhället. Man kan förstå att han är bitter mot en borgerlig regering som inte låtit sig domptera som de tidigare socialdemokratiska till att säga ja och amen till alla hans projekt. Man kan förstå att han känner avsky för den obskyra skaran av små kapitalister som med irrelevanta argument om ekonomisk lönsamhet torpederat några av hans imperiebyggardrömmar.

(Man kan också i marginalen undra hur Bengt Westerberg som framträdde på samma symposium reagerade mot att regeringspolitiken av den förre styrelseledamoten i folkpartiet betecknades som nyliberal och konservativ.)

POPULISTER I ALLA LÄGER - FÖRENA ER

Socialdemokraterna fick plötsligt stöd av nydemokraterna för sitt förslag att avskaffa husläkarsystemet. Var det samma sorts pinsamma seger som när de oförhappandes – med hjälp av borgerliga

frondörer ur nykterhetsmaffian – råkade stoppa tillstånd för krogar att direkt-importera öl? Detta var dock ännu pinsammare: stöd från de obskyra nydemokraterna.

Men Ingvar Carlsson fann på råd. Med darr på stämman förkunnade han att det var sorgligt att "det här fina landet" nu genom Carl Bildts förskyllan i praktiken reagerades av en expeditiönsminister som var beroende av ett populistiskt partis stöd.

Anmärkningsvärt, men inte förvånande, är att ingen reporter påminde herr Carlsson om att det i detta fall var socialdemokraterna som blivit beroende av Ny Demokrati för att få igenom sina förslag.

Mer förvånande är att det fortfarande finns många icke-socialistiska politiska bedömare som anser att Ingvar Carlsson är en ärlig och rättfram politiker

POLITISK ANNEKTERING

Förre komunistledaren C-H Hermansson anlitas flitigt av Sveriges Television och kan därmed anses ha vunnit burskap som en medborgare med oförvitligt politiskt förflutet vars erfarenheter och framtoning passar väl in i dagens massmedia-utbud.

C-H Hermansson är också styrelseordförande i Centrum för Marxistiska Samhällsstudier – Marxistiskt Folkuniversitet, vpk:s tidigare studie- och propagandaorganisation.

Den skall tydligen ges en mera modern och till dagens förhållanden anpassad fasad. Till den ändan har man gått till-

sammans med ett antal kulturbärande tidskrifter: Aftonbladet/KULTUR, Ord och Bild, Häften för Kritiska Studier, Kvinnobulletinen m fl. Man passar också på att ge den nya organisationen ett nytt namn, Forum för Samhällsdebatt.

Namnet Forum för Samhällsdebatt ger associationer i vida borgerliga kretsar. Med rötter i 40-talet blev denna borgerliga studie- och debattorganisation en spjutspets i arbetet för ett borgerligt samarbete. Mer än hälften av den första borgerliga efterkrigsregeringen hade varit aktiva på framskjutna positioner i organisationen.

Målet – ett borgerligt samarbete – har uppnåtts. Forum för Samhällsdebatt fortsätter att ge ut skrifter och arbetar på rikspanet.

Annekteringen av Forum för Samhällsdebatts namn måste vara ett medvetet led i ett kommunistiskt kostymbyte.

RÖRELSENS FRISKOLA

I Stockholm har Konsum grundat Konsumtionsföreningens i Stockholm gymnasieskola. Den av socialdemokraterna och vänsterpartiet så starkt kritiserade skolpengen har möjliggjort detta.

Till hösten startar den första årskursen. Det finns fyra sökande till varje plats. Det fordras alltså mycket bättre betyg för att gå i Konsums friskola än i motsvarande utbildning inom Stockholms kommunala gymnasier.

Den socialdemokratiska hetsjakten på landets friskolor drabbar nu även Rörelsens egna.