

## Hälsning från Svenska kyrkan

**M**ed flödet av direktreklam och förmånerserbjudanden av alla de slag har nu de svenska hushållen begåvats med LILLA BOKEN som "en hälsning från Svenska kyrkan som vill bidra till samtalet om kristen tro". Det eventuella samtalet ska till sommaren få sin fortsättning i STORA BOKEN. Innehållet kan leda tanken till aposteln Paulus när han tog till orda på Areopagen i Athen. Han knöt an till ett altare han sett rest "Åt en okänd gud". Om denna vill han nu tala. LILLA BOKEN utgår från de vaga och obesvarade frågor människor gör sig om meningen med livet, och frågor bortom tid och rum och hur det ska gå för människan. Några rester av kristen tro tycks man inte räkna med. Kanske en rätt bedömning med tanke på kunskapsnivån i TV:s frågetävlingar.

### Lilla boken om kristen tro. Verbum 1992

Tanken går tillbaka på framlidne pastor primarius Ludvig Jönsson som önskade en trosbekännelse i tiden. Han torde inte ha avsett en annan trosbekännelse än den vi har i högmässan även om den kan behöva förklaring. Denna apostoliska trosbekännelse förenar vår kyrka med andra kyrkor och är tidlös. Däremot torde han ha tänkt

sig en katekes i tiden med frågor som vi känner igen och på vilken kristen tro har svar. Om behovet kan knappast råda något tvivel. De vilsna frågor som utgör innehållet i den nyandlighet man tycker sig märka, kan ta sig uttryck i besynnerliga viloläror med vilka sekter av olika slag söker infånga de sökande. Oroligt brukar man ibland säga att om människor upphör att tro på Gud kommer de inte att tro på någonting. Men det är tvärtom — de kommer att tro på vad som helst.

Som STORA BOKEN ska föreligga färdig redan till sommaren betyder det att man inte kunnat tillgodogöra sig erfarenheten av hur LILLA BOKEN tagits emot och det är tanklöst. Kritiker har menat att innehållet är alltför vagt. Även om kritiker-na knappast utgör den huvudsakliga målgruppen är deras ord ändå värda att ta på allvar. "Om en trumpetsignal är otydlig", skriver Paulus, "vem gör sig då färdig till strid?" Författarna är anonyma. Om det bakom denna och den kommande tros-läran ska stå en kommitté är det fara värt att produkten får prägel av kompromisser med vad det innebär av utslätning. Vi får väl se hur detta omfattande experiment utfaller