

INGMAR KARLSSON:

Läs inledningen!

I sin anmälan av min bok "Det lilla Europa – guide till Europas små folk" (Timbro 1992) har Hans Jeppson två huvudinvändningar. Min inledning av folk som behandlas är inte konsekvent eftersom jag inte behandlar samerna och ej heller ingrerna. Vidare är det en brist att boken saknar litteraturreferenser om t ex gagauzer, lemker och östfriser.

I bokens inledning skriver jag att samerna borde ha sin givna plats i en bok om de folk i Europa som saknar en "modernation" men att mycket redan finns skrivet om dessa av personer med större kunskaper än mina. Jag påpekar vidare att de talrika små folken i Ryssland är ett ämne för en särskild bok och att jag därför skriver om liverna i Lettland men ej

om ingrerna som hör hemma i Ryssland mellan Narva och Ladoga.

Jag betonar dessutom att litteraturhänvisningar saknas av det skälet att så litet finns skrivet om de flesta av de folk som boken behandlar. Detta gäller t ex just de tre folk som Jeppson nämner. Det faktum att så många av de småfolk som lever mitt ibland oss i Europa ej finns beskrivna i bokform var helt enkelt anledningen till att jag skev "Det lilla Europa".

Den är som Jeppson påpekar behändig med sina 170 sidor. Just därför kunde man väl förvänta sig att en recensent skulle orka ta sig genom inledningen i synnerhet som den också utgör en programförklaring. Uppenbarligen var detta för mycket begärt.

Ge Svensk Tidskrift som julklapp!

Presentkort rekvireras genom att

prenumerationsavgiften 1993, kr 255:-

insättes på Svensk Tidskrifts postgirokonto

nummer 7 27 44-6.

**Ange på girokupongen namn och adress både på er
själv och mottagaren.**