

THEDE PALM:

Försvar för freden

I en recension av Bertil Stjernfelts bok "Fredsskådeplats Sinai" i Svensk Tidskrift 1988 underströks, att FN-soldaterna, som inte skall föra krig, genom sin blotta närvaro skall kunna bevara fred. Generallöjtnant Nils Sköld var 1956 som generalstabskapten med att organisera den svenska bataljon, som sattes upp för att tillsammans med andra gå emellan stridande trupper från Egypten och Israel. Något år senare var han kompanichef i en nyuppsatt sådan bataljon. Han vet alltså vad han skriver om.

Nils Sköld: **I fredens tjänst. Sveriges medverkan i Förenta Nationernas fredsbevarande styrka i Mellanöstern 1956-67.** Almqvist & Wiksell International 1990

Kriget började då president Nasser oförmodat tagit över kontrollen av Suezkanalen. Storbritannien och Frankrike beslöt göra en landstigning i Egypten och hade gjort upp med Israel, som samtidigt skulle genom Sinai besätta kanalområdet. Israelerna genomförde snabbt sin del av företaget. Landstigningen misslyckades. USA

utsatte de anfallande för stark ekonomisk press. Israelerna tvingades motvilligt tillbaka. FN ingrep genom Dag Hammarskjöld och begärde hjälp bl a från Sverige.

Den svenska insatsen genomfördes på ett hedrande sätt, men som vanligt när det gällt FN drog det ut på tiden, ja den hotade att bli permanent. Att det inte blev så berodde på president Nasser. Han begärde 1967 att FN-trupperna omedelbart skulle lämna landet. Det mycket tvivelaktiga skälet uppgavs vara att Israel hotade Egypten, som måste ha frihet att försvara sig. Sköld menar, förmodligen med rätta, att Nasser spelade ett högt spel, som han förlorade. Generalsekreterare U Thant var både svagare och mer formell än Hammarskjöld. Nu skedde tillbakadragandet av FN:s trupper omedelbart på Nassers order och under långt ifrån fredliga former. FN hade uppskjutit ett krig men inte hindrat det.

Nils Sköld skriver ledigt och boken är lättläst. Härtill kommer att den är vackert tryckt och att kartorna är utmärkta. Det är alltså en bok att rekommendera för den som vill sätta sig in i en inte obetydlig del av modern svensk militärhistoria.