

Storebror

Nyhetstelegrammen berättar om att en professor i juridik och en nyss avgången ledare för ett borgerligt parti föreslår att brottsbekämpningen effektiviseras genom att staten bygger upp ett DNA-register över hela befolkningen.

Sjukvårdsministern vill effektivisera landstingens datoriserade hantering av journalerna över våra sjukdomar så att informationen blir enkelt jämförbar mellan landstingen och dessutom samordna dem med Apoteksmonopolets register över vilka mediciner vi köper.

EU tvingar alla mobilteleoperatörer att lagra uppgifter om varje samtal så att man i efterhand kan ta reda på vem som pratat med vem, hur länge och var de befann sig under samtalet.

EU-ländernas justitieministrar föreslår att biometrisk uppgifter, fingeravtryck t ex, förs in i passen och lagras i databaser.

So what. Det är 20 år sedan Orwells bok 1984 var i ropet och ännu längre sedan någon läste Bradburys Fahrenheit 451.

Och Storebror är snäll.

Behörige Baylan

Nye skolministern Ibrahim Baylan tycker att bara "behöriga" lärare ska få sätta betyg i skolan, alltså lärare som genomgått den inte precis hyllade pedagogiska utbildning som bjuds vid landets lärarhögskolor. Baylans regel skulle exempelvis innebära att nästan samtliga historieprofessorer i Sverige blev förbjudna att sätta historiebetyg för en grundskoleklass. Den rätten skulle däremot alla behöriga lärare ha, oavsett om de helt saknar historiska kunskaper: för behörigheten är allmän, inte ämnesanknuten. Många lärare i den svenska skolan har tjänster som innefattar ämnen de aldrig har studerat en rad av. Några behörighetskrav för skolministrar finns som bekant över huvud taget icke.

En sådan Caligula

Minister Baylan tar också krafttag genom att vilja förbjuda mobiltelefonsamtal i klassrummet under lektionstid.

Det ska gymmas i tid

Det utmärkta lokalbladet Vi i Vasastan har funnit något som kallas The Little Gym på S:t Eriksgatan i Stockholm. Där kan ambitiösa föräldrar låta sina ettåringar genomgå 20 instruktörsledda gympass för 2 450 kronor. Redaktörerna är nöjda med att inte ens behöva hitta på en rolig slutknorr till denna notering.

"Det här är Lennart"

En fil lic i nordiska språk vid Uppsala universitet har skrivit en avhandling om valaffischer. Slutsatsen är att affischerna har spelat ut sin roll eftersom de varken försöker locka till sig nya väljare eller smutskastar motståndarna.

Undersökningen bygger på affischerna i valrörelsen 2002.

Partierna har gett upp ambitionen att locka till sig väljarna med rationella argument utan vädjar nu till hjärtat hos de redan trogna, hävdar forskaren.

- Man tror uppenbarligen inte längre att affischerna har någon effekt för att skaffa nya röster, kommenterar forskaren.

De raka attackerna och det skarpa tonläget från till exempel Bildt-tiden under 1980- och 1990-talet är som bortblåsta skriver SvD.

- Då hade många affischer budskapet "vinner dom andra så går det åt skogen"

Lite förvånad blir den som minns vad det stod på affischerna valet innan eller några val tidigare. Eller vet något om valrörelser.

Man undrar hur modern forskning går till? Kollar de aldrig en bra story?

Dags för byte

Först utsåg Persson den här Nuder till den tunga finansministerposten. Sedan visade Nuder att han var lättviktig, genom att använda stöddigt maktspråk i kretsar som inte var vana vid hans och Perssons jargong.

Sedan bekräftade Persson att Nuder är en lättviktare som man kan läxa upp och håna lite som man vill.

Det toppade laget måste snart göra ett byte för att få in en tung finansminister. Om det finns någon lämplig inhoppare på bänken.

Kunskap i förskolan

Vi har säkert alla länge längtat efter att delegationen för jämställdhet i förskolan skulle bli redo att överlämna sitt delbetänkande *Den könade förskolan – om betydelsen av genus i förskolans pedagogiska arbete* till regeringen. I utbildningsdepartementets pressmeddelande låter utredningens ordförande meddela att "genuskunskap måste bli en naturlig del av utbildningen av dem som ska jobba inom förskolan". Detta utredningsresultat skulle kanske kännas mer helgjutet i fall landets samlade genusvetarkår hade lyckats åstadkomma något som liknar det vi andra menar med kunskap. Än har vi dock inte sett till något sådant. Är det någon som påminner sig den inte allt för avlägsna tid då det gällde att utbilda kadrerna i ordförande Maos tänkande?

Vi som har hajat

På Expressens ledarsida (1/12) konstateras, apropå vår nye jämställdhetsminister, att "Båda könen lider av traditionella tvångsföreställningar om hur män och kvinnor ska vara och båda har något att tjäna på friare livsval". Aah – men vem kan då vara bäst skickad att undanröja dessa traditionella tvångsföreställningar, ersätta dem med korrekta föreställningar, samt bestämma vad som är ett riktigt fritt livsval? Vål aldrig skribenterna på en viss ledarsida? Där man, ensamma i ett land av dumhuvu, besitter förmågan att lyfta sig själva i håret, upp ur strukturernas sugande dy?

Vakna, minister Morgan!

Dagens Eko meddelar (30/11) att det går fint att med bortskänkandet av en miljard skatte kronor till barn- och ungdomsidrott. En liten reflektion bara: under de senaste två decennierna har nästan all idrott för barn införts i vederbörligen organiserad föreningsform. Under samma två decennier har antalet gravt smällfeta ungar ungefär trilliondubblats. Kanske borde knatteidrotten inte ha några pengar alls, utan snarare straffbeskattas?

Frihetsparti?

Gudrun Schyman fick lämna partiledarposten för vänsterpartiet för att hon fiffelade med reseräkningar och skatten.

Det förefaller som om det nu skall bildas ett femi-

nistparti som gärna ser mellan fingrarna på lite skattefiffel och småbedrägerier.

Skatt är patriarkal stöld.

Tack alla ni 59 skribenter

som 2004 medverkat till att göra Svensk Tidskrift till ett "briljant teoretiskt forum".

59 SKRIBENTER I FYRA UTGÅVOR – i år har det varit två dubbelnummer med extra mycket läsning. Förutom det rekordtjocka ni nu håller i handen.

En av skribenterna nås inte av vårt skriftliga tack. Nils Andrén, som medarbetade i tidskriften i närmare sju decennier, gick bort under hösten. Han medverkade senast i våras med en anmälan av tre böcker som sammanfattades under rubriken "Europa som ideologiskt och historiskt projekt". Det kom att bli ett storstilat ämne för en värdig avslutning av hans medverkan som trogen skribent i Svensk Tidskrift.

Tack också till alla dem som medverkar på andra sätt, främst Jörgen Carlsson som gör layout, en mängd illustrationer och allt det tekniska, utom www.svensktidskrift.se som Karl Bengtsson sköter.

Ett särskilt tack till Thérèse B., som hjälper oss med sina fantastiska foton. Och till Kerstin Wrangel.

Som framgått sviker tidigare finansörer tidskriften. Utgivningen är i allra högsta grad osäker. Mer om det på annat håll men ett särskilt tack till dem som uppmärksammat situationen och generöst bidragit eller utlovat bidrag till fortsatt utgivning. Vi känner stor glädje för de bidragen och det stödet, men än är det inte tillräckligt för att vi skall vara säkra på att undvika en paus i utgivningen. Om tidskriften får flera bidrag och om många trots en osäker framtid betalar prenumera-tionsavgiften så ökar naturligtvis möjligheterna att uppehållet blir kort. Kanske kan det bli en paus som inte är längre än den vanliga tidsutdräkten mellan två utgåvor. Men där är vi inte än.

Per Heister, Klas Östman

Redaktörer

HB Ekström

Ansvarig utgivare

Lisa Abramowicz
Nils Andrén
Henrik Alexandersson
Jacob Arfwedson
Mattias Bengtsson
Carl Bildt
Anders Björnsson
Ted Bolin
Anna Sophia Bonde
Cecilia Brinck
Elise Claeson
Ann-Sofie Dahl

Clara Du Rietz
Gunnar Du Rietz
Ingemar Dörfer
Inger Enkvist
Lars Fimmerstad
Svante Folin
Mats Fält
Ulf Emanuelli
Robert Gidehag
Mats Hallenberg
Lars Häggström
Waldemar Ingdahl

Karl Isaksson
Dan Johansson
Karl Magnus Johansson
Mats Johansson
Henrik Jordahl
Nils Karlsson
Cecilia Kindstrand
Per Kjellén
Mart Laar
Christopher Lagerqvist
Janerik Larsson
Carl Johan Ljungberg

Joakim Nilsson
Danne Nordling
Peter J Olsson
Alexander Sanchez
Anders Sandberg
Nils-Eric Sandberg
Fredrik Segerfäldt
Peter O Sellgren
Tom Silvenoinen
Eliel Steen
Peter Stein
Anna Stenbeck

Pär Ström
Joakim Stymne
Henrik von Sydow
Krister Thelin
Carl Uggla
Margaretha af Ugglas
Johan Wennström
Carl-Johan Westholm
Kajsa Wilhelmsson
Hans L Zetterberg