

”Skatterna är inget problem”

BLAND DE FEM RIKASTE BRITTERNÄR är två svenskar. (Räknar man de på senare tid ihoparbetade förmögenheterna är det två svenskar bland de tre rikaste. Men drottningen kanske blir sur om vi räknar bort henne.) De två rikaste schweizarna är svenskar.

Skatterna har gjort dem till utlänningar.

Det är inte synd om de här mångmiljardärerna. Det är oss andra som bor kvar det är synd om. Hade pengarna stannat i Sverige hade de ju kunnat göra en hel del nytta för oss.

Men riksdagsmajoriteten visar med skattepolitiken att den vill hålla framgångsrika svenskar borta från Sverige.

Färgblinda konstaplar

”DET KAN INTE VARA I ENLIGHET med polisens instruktion att underlätta för nazister att demonstrera”, sade vänsterpartiets riksdagsman Kalle Larsson (DN 8/12) efter att hans meningsfränder i sedvanlig ordning slagits med ordningsmakten när de inte kommit åt sina motståndare. Snälla Larsson: Nog vet väl du att i Sverige får all sorts drägg visa upp sig offentligt, oberoende av om den är röd eller brun!

Tredje mannen

VICE STATSMINISTER Margareta Winberg vill dela föräldraförsäkringen lika mellan mödrar och fäder. Alla andra socialförsäkringar är ju individbaserade, så varför inte också denna? undrar Winberg. Det är lätt att hålla med henne. Visst bör föräldraförsäkringen baseras på individen. Nämligen på den tredje individ som ingår i konstellationen mamma, pappa, barn. Om vice statsministern har glömt att de brukar vara tre kan det förklara en del.

Valfusk begins at home

I DEN GAMLA DANSRESTAURANGEN Strömsborg mitt i Stockholm, ett stenkast från regeringskansli och riksdagshus, huserar International Institute for Democracy and Electoral Assistance som det så högtidligt heter. Demokratiinstitutet är de svenska socialdemokraternas gåva till världen för att lära ut demokrati samt anordna och övervaka val i länder där övervakning och hjälp med val behövs.

Det skulle vara klädsamt om Demokratiinstitutet omlokaliseras till Rinkeby eller Hässelby. Där, och med säkerhet runt hela Sverige, finns en del att bita i före avresan till nya uppdrag i Zimbabwe eller Nordkorea.

Procenten som gör det?

FINANCIAL TIMES kolumnist John Kay skriver så här, när han skall förklara varför studenter och forskare vid riktigt framstående universitet inte kan avspegla genomsnittsbefolkningens sammansättning: ”Institutions representative of the population will contain very few Nobel prizewinners”. Säkert har Kay fel. Den svenska högskolepolitiken är väl baserad på antagandet om motsatsen, samt tilläggsantagandet att alla universitet är lika bra.

S/M?

I NÖDEN PRÖVAS VÄNNEN. Aftonbladets förre politiske chefredaktör Rolf Alsing har efter valet givit moderaterna råd om hur de skall komma igen. Satsa på skattehöjningar och ökad politisk styrning av samhället, uppmanar han. Snällt tänkt, säkert. Men finns det inte sådana partier redan?

Svensk Tidskrift välkomnar kommentarer, kritik och synpunkter från läsarna.

Vi förbehåller oss dock rätten att korta insända texter av utrymmesskäl. Sänd ditt bidrag per e-post till pheister@europarl.eu.int

God Jul och Gott Nytt År

önskar Svensk Tidskrift och

Taktisk triumf

ALLA ANDRA PARTIER har tvingast invänta socialdemokraternas taktiska bedömningar och exakta avvägning av lämplig tidpunkt för Eurofolkomröstning. Och nu har Persson bestämt sitt parti.

Eftersom Perssons taktiska överväganden helt fått avgöra den mest gynsamma folkomröstningstidpunkten får det nu anses vara Perssons ansvar att ro hem ett ja. Om han inte lyckas bör han ta konsekvenserna av det.

Så går det till i näringslivet

REGERINGENS MINISTRAR brukar *sälja* sina aktier i företag som gör något misslagligt. Finns det inte någon sakkunnig i kanslihuset som kan förklara att om de i stället köper en aktie så får de vara med och rösta på bolagsstämman? Om vilka som skall vara med i styrelsen, till exempel.

Vassa näsor

”Det känns faktiskt inte som om vi behöver mer ordning. Inte när rökning ska bannlysas på krogen och Fritjof Andersson kastreras. Inte när EU vill förbjuda lakritspipor. Det känns som om alla vassnästa ordningsmän inte står ut med verkliga människor, om inte Slas har hittat på dem i någon novell”.

Johan Hakelius i Aftonbladet 20/11.

Litet folk

”Bästa riksdagsledamöter, ta för er! Ni har stöd i grundlagen: All offentlig makt utgår från folket! Det är regeringsformens portalparagraf. Och det är ni som är folket!”

Lars Hjalmarsen, tidigare informationschef (s), Tiden nr 5 – 2002.

Förnyelsebehov

”SEDAN NÅGOT ÅR TILLBAKA dricker jag mig inte längre full. Det är inget aktivt beslut jag har fattat. Det har bara blivit så. Jag har tröttnat på hela fyllegrejen”, skriver Expressens ledarskribent Anna Dahlberg i en stort uppslagen krönika.

Hon har varit som de flesta av oss. Och hon har vandrat den väg nästan alla av oss vandrar. Expressens ledarsida har därmed blivit äldre. Tydligare kan väl inte behovet av förnyelse bli?

Prat och handling

MED MODERATERNA vid makten skulle Bo Lundgren få 60–70 000 kronor om året i skattesänkningar, sas det i valrörelsen.

Med socialdemokraterna vid makten kan ett statsråd få 80 000 kronor i månaden i skattefri pension.

Moderaterna är ok på träning men sossarna bäst när det verkligen gäller.

Men, men...

DET ÄR MENET SOM gör en socialingenjör. ”Jag är ingen vän av kvotering, men jag är så innerligt trött på alla bortförklaringar om varför det finns så få kvinnor i näringslivets topp” (Charlotta Friborg argumenterar i DN 28/11 för kvoterings till bolagsstyrelser). ”Det är inte samhällets sak att lägga livet till rätta för människor. /.../ Men det är inte heller samhällets sak att aktivt befrämja traditionella könsroller.” (Expressens huvudledare 17/10 om varför föräldraförsäkringen skall kvoterar). Vore det inte enklare att en gång för alla slå fast att förmynderi är beklagligt, *men* nödvändigt när folk inte gör som man vill?

Ge bort Svensk Tidskrift i julklapp till specialpriset 250:-!

Gör så här: Fyll i och klipp ut julklappstalongen nedan. Sätt in 250:- på postgiro 727 44-6 eller bankgiro 575-7620. Glöm inte skriva namn och adress på den Du vill ge Svensk Tidskrift till.

Nästa år får Du sex nr av Svensk Tidskrift som julklapp från mig

Svensk Tidskrift är Nordens äldsta tidskrift. Andra tidskrifter kommer och går, i år har Axess startats och Moderna Tider lagts ned. Men gammal är äldst och den som genom föränderliga tider klarar att hålla sig aktuell men ändå tidlös är Svensk Tidskrift. Det klarar den för att den har en tydlig och viktig roll i samhällsdebatten. Det är en tidskrift för dig som tror på ett friare och dynamiskt Sverige där människor betyder något.

God Jul! Och ett gott år 2003.