

# ”Jag gör dig gärna förbannad”

Johan Hakelius, politisk redaktör Finanstidningen

**D**en första tidning jag jobbade för hade ingen ledarsida. Men det fanns korsord, mycket serier och en ordentlig förstasidesnyhet: ännu ett Vigganplan hade störtat. Jag var sex år och chefredaktör för Johans Nyheter.

Det blev bara ett nummer. Sedan det misslyckandet har jag aldrig varit chefredaktör igen, men jag har fortsatt att skriva. I tidningar med ledarsida. För trots att det då och då talas om att ledarsidor hör gårdagen till tycker nog de flesta av oss om att läsa texter som höjer pulsen.

Så ska Finanstidningens ledarsida fungera. Den ska gå att lita på i sak. Men framför allt ska den engagera. Jag gör dig gärna förbannad. En del av er hoppas jag blir våra svurna fiender. Av det slätstruket försiktiga finns alldeles för mycket i svensk press. Många ledarsidor känns föråldrade. De lever kvar i en tid då partipolitiken var ledarsidans främsta ämne. Men det är inte mer intressant att ha en daglig sida om partipolitik än det skulle vara att ha en daglig sida om vilken annan krisbransch som helst.

Min ambition är att Finanstidningens

ledarsida alltid ska påminna om detta. Finanstidningens språk och sätt att tänka är den fristående medborgarens. Om de gamla partierna uppfattar oss som hårda och orättvisa är vi på rätt väg. Finanstidningens ledarsida ska vara deras fiendeland. Det är av samma skäl Finanstidningen, som den första större ledarsidan i Sverige, följer de brittiska exemplen och struntar i alla beteckningar. Vi tror att du är smart nog att förstå vad du läser ändå.

Sverige är ett drivhus för konformism. Det gäller både till höger och vänster inom politiken, men också inom näringslivet och i medierna. Inget känns mer tillfredsställande än att sticka hål på självgodas bubblor, oavsett om det gäller försvar för en gigantisk byråkratstat, EU-tillbedjan eller brödraskapen inom de små kretsarna av toppchefer och journalister.

Tror man att samhällsutvecklingen är förutbestämd och oundviklig är det mycket klokare att ägna sig åt något annat än opinionsbildning. Vi tror tvärtom att idéer förändrar världen.

Finanstidningen vill verka för ett öppet samhälle, där medborgarna är fria att

hävda sina ståndpunkter och forma sina liv, och samtidigt starka nog för att kunna göra det. Maktkoncentration och centralisering – politisk eller ekonomisk, svensk eller europeisk – är inget vi gillar. Konkurrens är nästan alltid hälsosamt. Olikheter är något positivt, inte ett hot.

Den nya tekniken skapar ytterligare möjligheter till konkurrerande mångfald. Det intresserar oss. Inte bara i den skepnad som – lite löjlig – kallas ”den nya ekonomin”, utan också i vad som skulle kunna kallas ”den nya politiken”.

Jo, och så en sak till: det ska vara underhållande att läsa oss. Tror man att människan är en skapande varelse måste fantasin och humorn ges rejält med utrymme. Och de spetsiga elakheterna kan ibland säga mer än de fyrkantigt logiska analyserna.

Om du då och då skrattar till när du läser oss, eller om du kastar dig över datorn för att tala om för oss att vi är idioter, har vi lyckats.

Vill du ha lugn och ro tycker jag att du ska läsa serier eller lösa korsord istället.



För en ny generation företagsledare