

---

## DAGENS FRÅGOR

---

### VADDÅ BACK-LASH?

---

Vi saxar följande ur en ledare med rubriken "Vem får bli rik i Carlssons Sverige?":

"Alla är ense om att det är i de mindre företagen, framförallt i de minsta med färre än 20 anställda, som merparten av de flera hundra tusen nya jobben måste komma.

Förutsättningen är då att tusen och åter tusen enskilda individer är beredda att satsa sitt sparkapital, sitt arbete, sitt engagemang och sina vinster på nya företag, nya investeringar, nya jobb.

I socialdemokraternas program för näringspolitik diskuteras knappast dessa tusentals människors villkor. Inte hur de ska mobiliseras, övertygas och stimuleras att vilja och våga satsa nytt och driva företag. Där finns ingen analys av vilka vinster riskerna motiverar. Inga nya tankar om hur småföretagarnas ekonomiska trygghet ska konstrueras i den sammanflätade ekonomi som finns mellan ägare och företag i fåmansbolag.

Att direktörer i storbolagen och idrottsstjärnor tjänar ett antal miljoner om året tolererar socialdemokraterna också.

Varför är det svårare att svälja att också

en och annan hårt arbetande småföretagare kan bli rik i Carlssons och Perssons Sverige?" SAF-tidningen? Icke. Tidningen Företagaren? Nix. Aftonbladet den 7 augusti 1994.

Det sägs att nyliberalismens vindar mojnät och att vänstern är på väg att ta över problemformuleringsprivilegiet. Fan trot! Även om det nu bara skulle ha varit en förvirrad sommarvikarie, vars vikariat plötsligt upphörde den 8 augusti.

---

### DOLDA KÄLLOR

---

Lagom till valrörelsen har Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, vid Finansdepartementet givit ut en rapport kallad "Valfrihet inom skolan". I denna berörs bland annat frågan om vilka kostnader de nya fristående skolorna innebär för kommunerna och hur dessa skolor påverkar segregationen i skolan.

En källa som på ett flertal ställen figurerar i rapporten benämnes "Lindberg (1993)". Denne Lindberg sägs ha visat både det ena och det andra, bland annat att kommunerna åläggs en merkostnad på 200 miljoner kronor årligen enbart på grund av friskolorna.

---

Inte utan visst intresse bläddrar vi så fram rapportens förteckning över referenslitteratur, där ett flertal statliga utredningar och vetenskapliga avhandlingar finns angivna. Där gör vi den lite märkliga upptäckten att sagde Lindberg knappast kan sägas tillhöra en särskilt vederhäftig kategori av källor. Bakom beteckningen "Lindberg (1993)" döljer sig nämligen en socialdemokratisk parti-rapport: "Spara och slösa – kommunal och privat skola idag". "Lindberg" heter till vardags Carl i förnamn och är spökskrivare åt Lena Hjelm-Wallén.

---

#### KLARA BESKED

---

I eko-redaktionens partiledarutfrågningar är avsikten att väljarna skall få besked om vilken politik partierna går till val på. Låt oss som ett smakprov på detta vidarebefordra ett utdrag ur utfrågningen av Ingvar Carlsson.

"– Det diskussionen har rört sig om i sommar, det är ju, 'ja, men om den nu inte . . . om vi inte får uppgång. Om den produktion som vi ändå till sist ändå ska leva av och som vi ska fördela, om det forts . . . om den inte ökar på det sätt som vi har planerat . . .?' Och just nu gör den inte det. Tillväxtprognosen skrivs med all säkerhet ner av de flesta prognosinstitut som nu agerar. Då måste vi också förbereda i det här valet människor på att då kommer alla att känna av det på olika sätt. Och då säger jag att, det . . .

För att ge människor ett exempel på det som jag har sagt, att vi inte redovisar

ännu alla våra förslag, nej, vi håller på och tittar på sådana här olika åtgärder som kan behövas vidtas och som vi så långt överhuvudtaget blir möjligt kommer att redovisa före valdagen. Men då kan man inte bara singla ut mitt i sommaren olika förslag eller göra listor utan ett seriöst regeringsalternativ måste då försöka gå igenom, avväga det som har kallats moment 22, alltså risken att om man inte presenterar nedskärning av besparingar så stiger räntor. Å andra sidan, gör man det kraftigt så får vi inte i gång tillväxten. Det här är ett oerhört svårt problem som vi arbetar seriöst med och där vi ska redovisa våra bedömningar så tydligt som möjligt."

---

#### KONSTEN ATT LEVA SOM MAN LÄR

---

När Mona Sahlin framträdde under partiveckan i Sundsvall lovade hon att "skolpengen ryker" om socialdemokraterna vinner valet.

Vänsterpartiet har samma negativa inställning till att föräldrar och barn skall kunna välja skola oberoende av hemmets ekonomi, i teorin det vill säga. I praktiken ser det annorlunda ut.

Vänsterpartiets ledare sätter sin son i ett privat gymnasium. Detsamma gör ett socialdemokratiskt kommunalråd i Västerås. I Göteborg är en socialdemokratisk stadssekreterare ordförande i en föräldrakooperativ friskola.

Stockholm har fått ytterligare en friskola då Konsum öppnat gymnasium med hjälp av skolpengen.

Det är inte alltid man lever som man lär...