

## DAGENS FRÅGOR

### Försvarsministerns kostym

**F**örsvarsministern upprepar envist att arméns kostym är för stor. Vad kan han mena med det? För stor för arméns uppgift? Men hur skulle det ha gått till? Kostymen har inte blivit större på senare år. Inte heller har uppgifterna blivit mindre; regeringen har ju underlåtit att ta ansvaret för att ändra dem.

Enda rimliga tolkningen är att kostymen är för stor för Roine Carlsson. Försvarsministern anser sig för kort i rocken. *Det vill Svensk Tidskrift gärna instämma i.*

### EG-delegation öppnas i Stockholm

**E**n EG-delegation skall nu äntligen öppnas i Stockholm. Svensk Tidskrift vill ta tillfället i akt och hälsa denna delegation hjärtligt välkommen. Den har en stor uppgift framför sig. Det svenska samhället är i stort behov av ökad kunskap och information om den västeuropeiska integrationen. Ju mera vi vet om vad EG verkligen innebär och står för, desto svårare kommer de EG-negativa få det att sprida sin ofta utomordentligt osakliga propaganda.

Sedan är det värt att notera att våra norska bröder och systrar haft en EG-delegation hos sig i flera år. Inte för att EG varit speciellt negativ till Sverige, men norrmännen var först med att fråga. Det behövdes flera rejäla påstötningar i Sveriges riksdag innan UD framförde de svenska förhoppningarna med sådan kraft att de hördes i Bryssel.

### Kritik från de egna

**D**et sägs att kritik från de egna blir bäst. Den kritiken känns hårdast. Hur upplevde då utrikesminister Sten Andersson LO-tidningen, som tog upp hans tal om att Baltikum inte är ockuperat?

I en krönika tar LO-tidningen upp vad som hänt vår utrikesminister, "den sympatiske Sten Andersson", efter hans uttalande om att Baltikum inte är ockuperat. Andersson ställde till det, när han förnekade att de baltiska länderna är ockuperade av Sovjet, säger LO-tidningen rakt ut.

Men man nöjer sig inte med detta. Man säger också:

"Det blev inte bättre av debatten i riksdagen när han (Andersson) dumt nog klamrade sig fast vid sin stolliga åsikt."

Tidningen konstaterar att när utrikesministern enbart hade stöd av Sovjets utrikesdepartement och svenska vpk, då insåg han att han var illa ute och ändrade sig.

Även andra inom arbetarrörelsen borde ta åt sig av LO-tidningens synpunkter. Man fortsätter nämligen med att påpeka att det inte är bra om Sverige protesterar mot förtryck på andra sidan jordklotet, men inte vågar göra det mot Sovjetunionen.

En helt annan reflexion infinner sig dock. När Sten Andersson uttalade sig i riksdagen, och gladdes över att vare sig Carl Bildt eller Bengt Westerberg var Sveriges utrikesminister, så fick han applåder av en stor församlad grupp socialdemo-

kratiska riksdagsmän. Några dagar senare fick Andersson höra av statsminister Ingvar Carlsson att han hade helt rätt när han påstått att Baltikum inte är ockuperat.

Då infinner sig reflexionen att kritiken egentligen inte borde riktas enbart mot Sten Andersson, utan också mot Ingvar Carlsson. Hade vi varit i en annan demokrati än den svenska skulle statsministern varit den som fick lida för utrikesministerns otroliga klavertramp, särskilt som han också solidariserat sig med detta tramp. Men så inte i Sverige . . .

---

### Konsten att svälja kameler

---

**I** Stockholm har kommunalpolitikerna i dagarna tre och dygnet runt diskuterat nästa års budget.

Föga anande att de håller på att bli omkullsprungna av sig själva diskuterade Stockholms skattebetalares valda ombud huruvida en skattesänkning på 35 öre var möjlig att genomföra, som moderaterna föreslog, utan att välfärden skulle totalhaverera.

Nej, sa majoriteten efter tre dagar och nätter, det går inte.

Samtidigt beslutade samma politiker (s+vpk+c+Stockholmspartiet), i samma sal och under samma tre dagar att införa en bilavgift i Stockholm. För miljöns skull, sa man, utan att kunna bevisa det.

Den avgiften, 300 kr i månaden för varje bilist med ett eller flera ärenden i innerstaden, är en politiskt beslutad pålaga, en skatt.

Och den motsvarar en kommunal-skattehöjning i storleksordningen 3 kronor för en normalinkomsttagare.

Vem talade om att sila mygg och svälja kameler?

---

### En modell för konfliktlösning

---

**I** upplösningens Östeuropa har konflikten mellan Sovjetunionen och Rumänien trängt upp till ytan.

Ceausescu hävdar att Moldavien är ockuperat av Sovjetunionen. Den sovjetiska ledningen förnekar detta. Ingen kompromiss tycks möjlig.

Svensk Tidskrift har hittat den perfekta lösningen på denna konflikt: rysk roulette. Låt Sten Andersson fälla avgörandet.

---

### Att återvinna historien

---

**I** Östeuropa är man sysselsatt med att söka återvinna sin historia.

För en västerlänning, van att leva i ett öppet samhälle med dess spridning av åsikter, är det nästan svårt att förstå hur betydelsefull denna strävan efter historisk sanning är för de berörda.

Lidelsen i sanningssökandet är sprungen ur årtionden av kommunistiskt förtryck med dess förljugenhet, påtvingade tystnad och förnedring av människovärdet.

I de baltiska republikerna och i de östeuropeiska länder, där kommunismen infördes med hjälp av sovjetisk vapenmakt,

där är sanningssökandet ett led i återvinnandet av den nationella identiteten och självständigheten, men också i själva Sovjetunionen, där behovet av frigörelse från främmande härskarmakt inte föreligger, pågår historierevideringen.

Här är den ett led i strävan efter att göra Sovjetunionen till ett mera öppet, demokratiskt och normalt samhälle. Som Moskow News berättar om har en lång rad forskare och institutioner fått i uppdrag att beskriva Sovjetunionens 1900-talshistoria från olika utgångspunkter. En gemensam linje skall dock vara att de stalinistiska lögnerna skall rensas ut.

Frigörelsekampen i Öst ger oss i Väst en nyttig påminnelse om värdet i den medborgerliga friheten, i demokratin, i sanningen. Också i våra samhällen finns förljugenhet och förfalskningar. Den hårda nakna sanningen är ofta obekväma.

Sverige borde också söka sanningen i sina relationer till de baltiska grannländerna i modern tid. Detta skulle ge en fastare grund åt de nära relationer vi gärna vill återupprätta med grannarna på andra sidan Östersjön.

---

### På spaning efter den tid som flytt

---

**F**ör den som skräms av dagens revolutionära förändringar i Europa kan det vara trösterikt att se de samhällsbevarande krafterna sluta sina led.

I Ryssland uppstår oheliga allianser mellan stalinister och ortodoxa kristna.

I Sverige vill Handelsanställdas förbund stänga affärerna på söndagar. Folk är alldeles för odisciplinerade och bortskämda och vet inte sitt eget bästa. De måste lära sig planera sin tid och sina inköp.

prosten i Göteborg. Söndagsstängt skall återföra det av kommersialismen förförda folket till en lugn och stilla livsföring, till gudfruktighet och kyrksamhet.

Vi ser fram mot den dag då alla som dittills lusthandlat på Obs!, B & W och Ikea i stället går i högmässan men det kanske blir lite trångt vid kyrkkaffet hos vördig prosten?