

Till sist

några ord om byråkratin, den som högtidligen avskaffades genom riksdagens beslut i anledning av regeringens proposition 1978/79: 111.

Senast dök på skrivbordet upp Statskontorets remissvar på Förvaltningsutredningens betänkande "Förnyelse genom omprövning". Rubriken, sammanhanget och avsändaren väckte farhågorna. Och här kom sannerligen inte några förväntningar om infriade fördomar på skam. Hej-Svens verk är en tillgång när magsyran svämmat över till följd av för mycket svart kaffe och för många bitar fikontartelett med vispgrädde. All den reaktionära vrede som frodas i en sådan näringsrik miljö kan finna sitt mål.

Om man var med på förvaltningsutredningens sammanträden vet man att även denna utredningsväsendets sol hade sina fläckar. Till dessa hörde ett besynnerligt uttalande om att det för tryggheten av den välfärd som byggts upp *krävs* "en fortsatt utbyggnad av den offentliga sektorn". Man behöver inte vara kunskapsnihilist för att hävda att uttalandet måhända är en aning kategoriskt. Man behöver inte ens vara extremliberal för att hävda att påståendet är närmast abderitiskt i sin storslagna nyanslöshet. Och mycket riktigt har också uttalandet sin bakgrund i ett – högst respektabelt – behov hos vissa av utredningens ledamöter att friskriva sig från att man blivit överens med bla moderater om något som rör offentlig sektor. Helt i konsekvens med detta såg också utredningens folkpartistiske ordförande ut som han fått en SIFO-undersökning till morgonkaffet så fort det pinsamma uttalandet aktualiserades. Som sagt.

Även solen har sina fläckar men det är inte fläckarna man fäster störst avseende vid när man vänder ansiktet mot solen.

Om man inte sitter i styrelsen för Statskontoret och skall författa ett remissvar på Förvaltningsutredningens betänkande. Då ser man inte solen för bara fläckar. Och till yttermera visso, man tror det är fläckarna som ger oss värme och hälsa.

Statskontoret – statens organ för rationalisering och effektivitet – citerar i sitt remissvar det enda stycke i utredningens betänkande som utredningen egentligen aldrig velat se citerat – det om välfärden och den offentliga tillväxten. Därefter tillägger den statliga rationaliserings- och effektiviseringsmyndigheten: "Vi tolkar detta som ett avståndstagande från den förenklade argumentation i samhällsdebatten som beskriver verksamheten i den offentliga sektorn som parasitär".

Statens ekonomisk-administrativa fackmyndighet imponerar. I en fråga som man överhuvudtaget inte har till uppgift att bekymra sig om lyckas man utifrån en helt felaktig verklighetsbeskrivning formulera ett påstående som är närmast befängt. För det första har aldrig någon frågat efter Statskontorets inställning till sambandet mellan välfärd och utbyggnad av den offentliga sektorn – dvs till frågan om vi skall ha ett liberalt eller socialistiskt samhälle. För det andra har aldrig någon i samhällsdebatten beskrivit den offentliga verksamheten som "parasitär". För det tredje är det en självklarhet i ett land med ett bytesbalansunderskott på över 10 miljarder kronor att offentlig verksamhet *i en mening* är parasitär. Om inte Statskon-

toret inser detta kan man ju försöka starta ett företag som exporterar "lag och ordning på Sergels torg" eller ett företag som rättar till bytesbalansunderskottet genom ökade insatser via "Lekmiljörådet".

Men måhända har Statskontoret något slags analys till grund för den etatism som man måste läsa in i dess dogmatiska tro på offentlig verksamhet. Den döljs i så fall i följande mening som får bygga under trosatsen om den offentliga verksamhetens välsignelsebringande inflytande. "Ett folk i arbete och vid god hälsa är en tillgång för ekonomin, inte en belastning", vs b. Detta har nu Statskontoret meddelat budgetdepartementet i skrivelse Dnr 496/79-5. Beslut om att så är fallet har träffats av "ordföranden Moberg och ledamöterna Ekström, Gran-

holm, Lindblad och Olsson." Närvarande vid konfirmationen av denna sanning var "i övrigt tf överdirektören Palmlund, tf avdelningschefen Gustavsson och byrådirektören Simon Andersson, föredragande."

Vet svenska folk att ni har en myndighet som tar hand om er och era angelägenheter. Vet att för er räkning träffas ledamöter och byråkrater och kommer överens om att deras egen verksamhet inte är parasitär. Vet svenska folk att på arbetstid betald av er formuleras budskap till landets regering av innebörd: "Gösta Bohman har fel." Detta är en del av Statskontorets verksamhet, av den offentliga verksamheten som "krävs för att trygga den välfärd som byggs upp". Ordföranden Moberg har talat.